



kleine raak

64ste jaargang

Nr. 5

Mei 2021

Uitgiftedatum:

07/05/2021

Oplage: 75

We zijn weer vertrokken

De afgelopen maand april hebben we met zijn allen toch een aantal KWB-succesjes gerealiseerd. Ondanks dat april kouder en natter was dan de afgelopen jaren bleken niet minder dan 44 families deel te hebben genomen aan onze "Zoek de Paashaas" wandeltocht. Ook onze paaseitjes vlogen moeiteloos de deur uit van de Bierschuur, in die mate dat Fons onze voorraad nog dringend moest aanvullen. Op deze manier hebben we toch een honderdtal kinderen gelukkig gemaakt.

Ook onze Vogelspotting was een groot succes. Dit jaar kwamen 19 deelnemers opdagen waardoor we de groep zelf in 2 dienden te delen om Corona-proof op stap te kunnen gaan. Ook het weer stond aan onze kant want de regenbui heeft zich een beetje ingehouden tot we terug thuis waren. We willen via deze weg onze gids Jurgen nogmaals bedanken voor de goede organisatie en de vele weetjes. Patrick zorgde voor de foto-omkadering. De foto's zullen binnen 2 jaar in de Kleine Raak worden gepubliceerd.

Ondertussen heeft onze overheid de deuren naar de vrijheid ook een beetje opengegooid wat ons toelaat om ook de komende weken enkele leuke activiteiten te plannen. We gaan vooral inzetten op gezellig samenkomen, een goede babbel en ondertussen een terrasje meenemen. Op donderdag 3, 10 en 17 juni laten we de petanqueballen rollen ten huize Fons De Potter. Het perfecte excuus om eens een avondje van huis te zijn.

We gooien ook opnieuw de deuren open van ons KWB-praatcafé. In juni verplaatsen we het café van de eerste vrijdag naar de 2de vrijdag om op die manier te voldoen aan de overheidsmaatregelen. We hebben ook besloten om het Café te openen in de zomermaanden omdat vele van ons wellicht nog niet vol op vakantie kunnen trekken. Meer info volgt nog via mail.

En ook onze jaarlijkse barbecue gaat door op 18 juni. Het eten zal nog moeten doorgaan in bubbel maar dit hoeft ons niet tegen te houden om gezellig samen te komen, gesterkt met enkele mooie stukjes vlees, vis of gevogelte (geheim van de chef), heerlijk geroosterd op de barbecue. Meer informatie vind je in deze Kleine Raak. Aangezien de Coronamaatregelen voor juni nog niet geheel duidelijk zijn vragen we om zo snel als mogelijk in te schrijven zodat wij ons kunnen organiseren.

Agenda

- 3-10-17 juni Petanque
- 11 juni Praatcafé
- 18 juni Barbecue
- 2 juli Praatcafé
- 6 aug Praatcafé
- 29 aug Fietsrally (onder voorbehoud)
- 11-12 sept Mossel- en visfestijn

Donatie weefsels en cellen

Op dinsdag 23 maart ging onze infoavond donatie van weefsels en cellen door in samenwerking met Femma. Gezien de opkomst niet zo hoog was willen we van de gelegen gebruik maken om een korte samenvatting te geven voor onze leden die niet aanwezig konden zijn.

De meesten onder ons zijn op de hoogte dat eenieder van ons orgaandonor is bij overlijden, tenzij we bij leven in de gemeente aangeven dat we geen donor wensen te zijn. Dit principe noemen we veronderstelde toestemming. Op deze wijze kunnen we gemiddeld 6 zeer zieke medemensen redden van een vroegtijdig overlijden. Weinigen weten evenwel dat we volgens het zelfde principe ook donor zijn van weefsels en cellen die gebruikt worden voor transplantatie, voor de productie van biologisch geneesmiddelen en voor wetenschappelijk onderzoek. Wat betekent dit nu?

Wel, als donor van weefsels en cellen voor transplantatie kunnen we meer dan 100 levens redden of de levenskwaliteit sterk verbeteren. Denk maar aan huidtransplantatie bij brandwondenpatiënten, transplantatie van het hoornvlies bij een beschadigd endotheel van het oog, gehoorbeentjestransplantatie, transplantatie van botweefsel na kankerbehandelingen of reconstructies van skeletaandoeningen, transplantatie van pancreasweefsel bij type I diabetespatiënten, ...

Toch blijft donatie een moeilijk bespreekbaar onderwerp omdat dit automatisch met het levenseinde wordt geassocieerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat artsen dit onderwerp bij het overlijden van een dierbare moeilijk ter sprake kunnen brengen bij de verwanten en het veelal beperken tot de vraag of het overleden familielid zich de afgelopen periode heeft uitgesproken tegen donatie. Het principe van veronderstelde toestemming voor donatie is een mooi principe dat er voor gezorgd heeft dat we de afgelopen 35 jaar al zeer veel mensen hebben geholpen met een transplantatie.

Het principe van veronderstelde toestemming houdt evenwel niet in dat we als individu geen geïnformeerde, door-dachte keuzes kunnen maken: onze wilsbeschikking. Sinds 2020 heeft onze vorige Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, het systeem gemoderniseerd. We kunnen nu veel eenvoudiger, vanuit onze luie zetel, onze wilsbeschikking kenbaar maken in ons eigen eHealth-dossier, via dezelfde weg dat we ook onze belastingen digitaal kunnen indienen of ons pensioendossier kunnen inzien. Heb je graag toch wat meer uitleg, dan kan je huisarts je helpen om jouw wilsbeschikking te registreren of je kan nog steeds langsgaan bij je gemeentebestuur.

We kunnen onze wilsbeschikking sinds 2020 ook diversifiëren. Het nieuwe systeem maakt een onderscheid tussen 4 keuzes: de donatie van organen voor transplantatie, weefsels en cellen voor transplantatie, menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en menselijk lichaamsmateriaal voor het maken van biologische geneesmiddelen. Je kan je uitspreken voor of tegen 1 of meerdere keuzes. Zolang je jezelf niet uitspreekt zal de overheid er van uitgaan dat je akkoord gaat met de 4 keuzemogelijkheden.

Welke keuze je ook maakt, weet dat de artsen die het menselijk lichaamsmateriaal wegnemen dit doen met het grootste respect voor ons lichaam. Uiterlijk zal dit dan ook nauwelijks te zien zijn. Deze keuze heeft ook geen enkele impact op jullie naasten die alle tijd krijgen om afscheid te nemen.

Je hebt ook het volste recht om op elk ogenblik van idee te veranderen en het houdt u niet tegen om bij leven te doneren. Zeer veel donaties van cellen en weefsels gebeuren namelijk bij leven, voorbeeld de donatie van stamcellen, maar ook als we voorbeeld een nieuwe heup krijgen kan het versleten heupgewricht gebruikt worden voor het maken van botpoeder, dat dan weer kan gebruikt worden voor transplantatie.

Of zoals onze Paus zo mooi zei: donatie is een gift die we als individu schenken aan onze zieke medemens.

Petanque-avonden

Op 3, 10 en 17 juni organiseren we om 19u30 's avonds opnieuw enkele leuke petanque-wedstrijdjes ten huize Fons De Potter in de Heide 69. U hoeft zelf niet te beschikken over eigen ballen maar mag die zeker meebrengen. Voor de sfeer en een natje en droogje zorgt KWB. Gewoon een gezellige babbel in de vrije buitenlucht en ondertussen een balletje werpen en uw buur, collega, vriend een hak zetten, wat kan een mens nog meer wensen?

Allen daarheen!



10de Den Boskant Quiz

Een ploeg mag uit 5 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld van 20 € . Het aantal deelnemende ploegen wordt, conform de op dat moment geldende covid-19 normen beperkt.

WANNEER ? op vrijdag 22 oktober 2021 om 20u (deuren 19u30)

WAAR ? in zaal 'Ons parochiehuis'te Peizegem - Merchtem
(aan het kerkplein van Peizegem)

Inschrijven kan op het volgende adres: julien.robberchts@telenet.be.

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het deelnemingsgeld van 20 euro op rekening nr. BE41 8335 7284 7510 van de organisatie 'DEN BOSKANT quiz'. Vermeld duidelijk je naam, de naam van je quizploeg en een telefoonnummer voor eventueel contact.

We hopen jullie op onze quizavond te mogen begroeten!



Een gezellig samenzijn!

Ons Parochiehuis om 19u30

Barbecue



**een amuse en dessert
op de BBQ**

Corona proof

Prijs

Kinderen: 10 Euro

Volwassenen: 15 Euro

Aperitief inbegrepen

Inschrijven verplicht voor 12 juni!

Johan Guns - jguns@telenet.be

Op KWB praatcafé 11 juni

IBAN BE55 7755 9596 0644

Met vermelding: Naam + barbecue

Sprokkels uit mijn Corona-dagboek

De autobanden van de krantenman die optrekt in de steentjes maken mij wakker. 6 uur, nog wat vroeg om uit mijn warm bed te komen. Mijn gedachtendwalen naar de nieuwe dag. Donderdag 1 april stuurt men de zotten waar men wil, de dag dat mensen elkaar voor de gek houden. Dus goed oppassen vandaag!

De ochtend beveelt me op te staan, voor mijn dagelijkse gewoonten. Eerst mijn turnoefeningen doen om mijn spieren te laten werken. Ik plons met water in de lavabo, tanden poetsen, mijn mooiste outfit aan, mijn haartjes in de juiste plooi, en ik ben klaar om straks op stap te gaan!

Opgefrist en na een verdiend ontbijt, geef ik mezelf wat computer "me time". Mijn huis wat proper maken, ook al zie ik hier al lang geen kat, maar je kan niet weten wie er onverwachts komt loeren. Nu ik al één eerste prik heb gehad, blijft het wachten op de tweede en hopen dat ik nu veilig ben, want het is nog steeds coronatijd, en het blijft voorzichtig zijn.

Mijn wandeling gedaan tot aan Rika en François om te horen of alles in orde was. Zo vloog de voormiddag voorbij zonder verveling voor mij. Niet vergeten mijn facebook wakker te maken om de vrienden die verjaren een warme proficiat te wensen. En snel verder overlopen wat er te vertellen valt om toch een beetje op de hoogte te blijven van de bijzonderste gebeurtenissen van de dag!

Na de middag stappen in open lucht! Ik begin mijn wandeling en ga de paashaas zoeken, een KWB-wandeling die start aan de kerk (bord 1). Eerst mijn smartphone gebruiken om app te scannen. Ik scan op 8 jaar en alhoewel ik al wat ouder ben genoot ik toch ook van het verhaal verteld door de aangename stem van Pieter Embrechts. Met volle moed begonnen Leirekenroute, Dries tot aan Ten Houten bord 2, een beetje verder de oriëntatietafel bord 3. En nu op de landweg gelukkig niet geregend naar de boshut bord 4 waar moet ik nu naar toe, volgens het plannetje dat ik bij had moest ik de kasteelstraat oversteken naar de Buggenhoutbos Parking ANB, en dan verder maar stappen en stappen en stappen geen bord 5 gevonden mij misrekend. Wat nu? Ai neen verloren gelopen, maar daar ik in mijn jeugd veel in het bos doorgebracht hem, kon ik mij ook goed oriënteren en zo kwam ik aan het huis van Jef en Lies! Hoera nu naar bord 6. Bij Jaap en dan naar de biershuur bord 7. Mijn verhaal downloaden opslaan en naar mijn OneDrive sturen en nog eens nalezen als ik thuis ben.

Enige dagen daarna ben ik dan bord 5 gaan zoeken en joepie gevonden, eenzaam en alleen in dat grote mooie bos. "Spijtig geen paaseitjes voor mij"! Maar wel een mooie leerrijke ontdekking een wandeling met veel roepende vogels, bosduiven, vlinders, paddenstoelen, veel varens die tevoorschijn komen, plantjes en zelfs een eekhoorn die vliegens vlug de boom beklom. Ook veel wandelaars met honden gezien, gelukkig liepen zij bij hun baasje aan een leiband, en trokken ze allemaal naar de hondenweide waar een losloopzone is, het terrein bestaat uit bosgebied en weide.

Als schemering overgaat in duisternis, de nacht stilletjes wordt, en het leven in slaap valt sluit ik mijn ogen en droom de nacht te gemoed. Hopelijk doen mijn dromen mij niet wakker worden door demonen. Gelukkig zijn het maar dromen!

Terwijl eraan de hemel een overgang tussen licht en donker is, en de hemel enigszins verlicht word, terwijl de zon zich onder de horizon bevindt. Machtig toch als je weet dat de aardse planeten dichterbij de zon liggen... Het deel van de nacht waarin de zon meer dan 180 onder de horizon staat.....en dus bijna ondergaat, terwijl diezelfde zon in Amerika op het zelfde moment net opkomt.

Warme groetjes!

Bier brouwen (en drinken.)

Waar Merchtem- en Peizegemnaren ooit goed in waren....

Bier bestaat al sinds mensenheugenis.

Meer dan 2000 j VC brouwde men al licht en donker bier in delen van het huidige Egypte nl. Spelt- en gerstebier. Grieken en Romeinen waren wijndrinkers maar het was *Julius Ceasar himself* die vermeldde dat de Germanen bierbrouwers waren. De basis hiervoor was haver, gerst en water met toevoeging van een aantal kruiden. Het bier van toen had weinig vandoen met ons hobbier van vandaag. Het bierbrouwen behoorde in die tijd tot een van de huishoudelijke taken van de vrouwen.

Pas onder *Karel de Grote* werd het bierbrouwen door mannen in ambachtelijke sfeer beoefend. Tot de middeleeuwen brouwde men bier met gruit gemaakt. Pas in de 14^{de} eeuw werd gruit vervangen door hop en kwam men tot ontwikkeling van het brouwersbedrijf. Het hobbier werd aanvankelijk vanuit Duitsland ingevoerd. Het bierverbruik ging in stijgende lijn o.a. door toedoen van gildefeesten; kerkelijke feestdagen en jaarmarkten. Maar ook en vooral omdat het de enige gezonde volksdrank was geworden. Water was veelal besmet, wijn was een luxeproduct. Koffie, thee en melk gingen pas later tot het normale verbruik behoren. Bier werd ook toen al getaxeerd door de overheid.

In Merchtem bestonden in de 15^{de} eeuw een aantal banmolens die ook bier brouwden oa. de Langeveldmolen. In 1540 vertellen geschriften ons over een grote brand in de brouwerij De Valck die in vlammen opging samen met nog 43 andere huizen. In 1450 wordt melding gemaakt van 2de herbergen "Het Schaakbord" en "De Drie Koningen" gelegen aan de Langesteeweg. In de 17^{de} en 18^{de} eeuw kenden we de opmars van de brandewijn, thee, koffie en cacao die het bier als volksdrank stilaan verdrongen.

In 1686 telde Merchtem 11 herbergen (die meestal zelf brouwden) op een totaal van 205 woningen. Ook de ligging hiervan is gekend : "Het Kemmeken" op de grens Peizegem-Opwijk; "De Valck" en "Het Koeiken" op de Krekelendries; "De Oude Kroon", "In de Zeven Sterren", "Het Gulden Hoofd" op de Langensteenweg; "De Roode Leeuw" op de Reedijk; "De Rasop" op Breestraeten; "In de Ster", "Kamstat" en "Kastersteen" in het dorp.

In de 18^{de} eeuw komen er nog 11 bij. In 1887 kennen we naar aanleiding van het uitvaardigen van de Reglementen op de dronkenschap het juiste aantal herbergen in Merchtem: **185** ! Dat betekende één herberg per **24** inwoners (vrouwen en kinderen meegeteld)!

In 1902 werden het er zelfs **247** wat betekende één herberg per **21** inwoners ! Het aantal brouwers was intussen wel gereduceerd tot 6 nl. As-ale; Stuckens; Sergoyne; Cap-ale; De Block en Ginder-ale.

Hoe kwam men ertoe om zoveel herbergen te hebben (1 per 21 inwoners!) ?

Eén verhaal kan dit volkomen staven: In de 19^{de} eeuw kende men (tot 1893) het cijnskiesrecht. Wie belasting betaalde mocht stemmen. De meeste Merchtemnaren waren of loonarbeider of kleine landbouwer, geen stemrecht dus. Wanneer de landbouwer evenwel in zijn huis ook een herberg (café) houdt dient hij "cijns" te betalen en krijgt dus stemrecht. De katholieke partij die het voornamelijk van deze mensen moest hebben, zouden -met de hulp van de lokale pastoor- vooral de kleine boeren hebben aangemaand om te kiezen voor de herbergactiviteit. (en bij verkiezingen hun stem(men) binnen te halen) Dat is grotendeels ook gelukt zo blijkt. Café "De Noordpool" bij Wie Blok (aan 't Appelkot) was beslist de laatste gelegenheid waar het café ook de leefruimte was en bestond uit een ronde tafel met 4 stoelen en een kleine toog met glazenrek.

Vandaar destijds dus dat grote aantal cafés in Merchtem en Peizegem...

Julien

Bron: bier, kuipen, klompen, garelen, Soetendaele 1974.



Win deze maand een verrassing.

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, ...) en **bezorg het trefwoord vóór vrijdag 28 mei 2021** in de bus bij een bestuurslid, **of mail** het naar: stefanvandenster@scarlet.be.

Je kan ook op **onze website** terecht: <http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak>

Vergeet je naam en adres niet te vermelden!

HORIZONTAAL :

1. Bordspel met geheime kleurcode – Specifiek kaartspel.
2. Computerpost – Vliegveld.
3. Kerkdienst – Woonboot – Kever - Ontvlekkingsmiddel .
4. Stad in Nederland – Vervelend.
5. Turkse brandewijn – God van de liefde – Betelpalm.
6. Yard – Energie Prestatie Advies – Ongekleed – Editie.
7. Duits keizer – Drieriemige lasso – Kring om de zon.
8. Bordspel met vragen uit 6 (kleur)categorieën.
9. Meisjesnaam – Schip – Slede – En andere.
10. Hetzelfde – Japans toneel – Gedaan en laten – Kanaalpeil – Bel. Nationale Bank.
11. Gesloten kromme lijn – Japanse munt – Boksterm.
12. Engelse drank – Fluks, gezwind – Soort borstel met lange steel.
13. Lidwoord – Rammeling – Muzieknoot.
14. Bepaald soort zomerse lekkernij – Standaardmaat.
15. Bord(moord)spel – Bordspel met letterblokjes.

VERTICAAL :

1. Geheugen-gezelschapsspel – Backgammon.
2. Vriend – Aanbidding – Nederland.
3. Vlechtwerk van bamboe of twijgen – Blauwwit metaal – Drukke, kabaal.
4. Titanium – Kleine karekiet – Een zekere.
5. Geestdrift – Point of interest – IJzerhoudende grond – Ten bedrage van.
6. Mythologische figuur – Brusselse concertzaal – Werpkoord.
7. Ontwerper – Digitaal dagboek – Zeelt.
8. Hij – Gezelschapsspel voor handel in onroerend goed – Bep. soort stoornis (afk).
9. Netto-registerton – Gegroet – Jaartelling.
10. Bak met deksel – Bloeiwijze – Knaagdier.
11. Fabelachtig monster – Levensvocht – Tantalium.
12. Bijbelse stad – Koning van Camelot – Geroosterd (Turks) vleesgerecht.
13. Benul, besef – Luiaard – Blijft nuchter op party – Landcode van Libanon.
14. Handgreep – Germaans volk – Mondwater.
15. Behendigheidsspel met stokjes – Tactisch bordspel.

KWB Peizegem bestuur

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98

julien.robberrechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57

a.depotter@telenet.be

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54

vanherpmarc@gmail.com

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15

horiofrancois@skynet.be

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05

stefanvandenvenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60

lucdd1963@gmail.com

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10

jguns@telenet.be

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27

segers.p@telenet.be

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66

gblock@scarlet.be

Ook hard nodig

Beheer ledenbestand

Stefan Van de Venster

Financiën en verzekeringen

Geert De Block

Lokaal, materiaal, T-shirts

François Horio

Website (www.kwbpeizegem.be)

Tijs Van De Venster, Johan Guns

Kleine Raak

Redactie: Johan Guns

Distributie: Marc Van Herp

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen

Badminton op maandag om 20u30 in de sporthal van de tuinbouwschool

Fietsen op zondag om 10u aan ons Parochiehuis Peizegem vanaf 1 maart 2021

Oplossing kruiswoord 285

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	P	I	E	P	E	R	S	C	H	I	E	T	E	R	
2	I	N	D	O	N	E	S	I	E	R		O	L	I	J
3	P	D		N	G		T	R	I	A	D	E		S	U
4	O	E	L	D	E	R		C	L		U		O	T	R
5		R	I		R	E	C	U		K	O	R	N	E	T
6	T	D		Z	E		A	S	E	N		B	A	B	A
7	O	A	S	E		A	V	A	T	A	R		A	R	
8	M	A	K	E	L	A	A	R	S	B	E	D	R	I	J
9	C	D	A		I	J	K		T	E		N	I	J	D
10	O		L	A	F		T	I	R	A	N		S	E	N
11	L	E	D	A		O	R	E		L	E	B		L	T
12	L	L		S	A	D	I	S	T		R	E	I	K	I
13	I	P	B		G		S	T	U	K		E	V	E	N
14	N	E	O	F	I	E	T		L	E	E	M		E	A
15	S	E	N	I	O	R	E	N	P	A	R	D	O	N	

Het sleutelwoord van de voorbije maand was:

Barbecueschort

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd aan Gilbert De Baerdemaeker .

Proficiat!