



kleine raak

61ste jaargang

Nr. 3

November 2017

Uitgiftedatum:

3/11/2017

Oplage: 135 ex.

Nieuwkomer!

Kleine Raak sprak met Klaas Van den Bulke. Nieuw in Peizegem en de eerste indrukken zijn alvast positief.



Agenda

10-12 nov	KWB gezinsweekend
1 dec	Praatcafé "schone kleren"
4 dec	Kookavond met Stefaan Acke
16 dec	Kinderkermis
5 jan	Nieuwjaarsreceptie
23 jan	EHBO reanimatie

Allerheiligen en Allerzielen

De herfst is de voorbode.

Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen.

Wij, mensen, zijn eindig.

We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten.

Om afscheid te leren nemen.

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof.

Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien.

Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren.

De grafstenen blijven ons aanspreken:

de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld.

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.

Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen.

Laten we aanvaarden.

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde, van het geluk van kleine dingen.

Laten we tijd nemen

voor de stille, intense verbondenheid

in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen.

Uit Teksten voor Allerheiligen en Allerzielen

Herfst

De herfst is in het land.

De bladeren hebben alle kleuren, ze dwarrelen vrolijk rond tot beneden.

In het bos maken zij een kleurrijk tapijt.

De vogeltjes kwetteren zij voelen de winter aankomen,

Wij zijn dankbaar voor de mooie natuur met al zijn herfstkleuren

Prachtig

De herfst doet de wind huilen.

En verwittigt ons voor de koude winter die in aantocht is.

Met zijn donkere dagen en koude brrrrr nachten.

En wij gaan de warmte, blijheid en gezelligheid, door geven aan ieder van jullie.

En genieten van de kleine dingetjes die het leven mooie maken

Wie weet het? wat staat ons nog te verwachten!!

Kleine Raak sprak met Klaas

Klaas, stel je kort even voor.

Ik ben Klaas Van den Bulke, 23 jaar en ben afkomstig van Watervliet, een gemeente in het Meetjesland. Ik heb een oudere broer, Karel, hij is 26. In de middelbare school volgde ik sportwetenschappen, want al heel jong wist ik dat ik turnleraar wou worden. Nadien heb ik dan ook lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie gestudeerd aan de Artevelde hogeschool in Gent. Daar ben ik dan Sofie tegengekomen, aan haar blijven plakken zeg maar en zo in februari in Peizegem terechtgekomen. Ik geef les aan het 2^{de} leerjaar in Ter Dreef in Merchtem. Ik ben daar heel blij mee, dichtbij huis kunnen werken, een droomjob...

Euh, wist jij niet “al heel jong” dat je turnleraar zou worden?

Hahaha, ja klopt, maar na een paar interims ben ik in Ter Dreef terecht gekomen. Ik kon er een vervanging doen; zo kreeg ik de kans om iets anders te doen en dan bleek ik dat nog leuker te vinden. Gedaan dus met de LO droom! Sinds dit jaar is er een derde 2^{de} leerjaar bijgekomen en daardoor ook een volledig nieuw klaslokaal. Het is een heel groot lokaal, met veel licht. Ik mocht trouwens zelf de kleuren kiezen en een deel van het meubilair, heel fijn dus. Ik heb ook heel toffe collega's, we zitten regelmatig samen in werkgroepen. Om een voorbeeld te geven, bij het begin van het schooljaar organiseren we een 'vriendschapsdag'. We brengen kinderen van verschillende leeftijden samen in groepjes en ze moeten opdrachten uitvoeren. Ze krijgen dan tips met de uiteindelijke bedoeling Drefo (de schoolmascotte NVDR) te bevrijden. We zijn daar toch al van juli mee bezig. Op het einde van de dag komen ook de ouders een beetje napraten en iets drinken. Het was een leuke dag, voor de kinderen, de leerkrachten én de ouders. Voorlopig kan ik er 1 jaar lesgeven. Ik vind het leuk en hoop dat zij mij natuurlijk ook leuk vinden en ik kan blijven. Eind september ben ik aan de opleiding leerkracht basisonderwijs begonnen aan de Thomas Moore hogeschool in Mechelen. Normaal gezien is dat een opleiding van drie jaar in avondonderwijs, maar gezien ik al een diploma leerkracht op zak heb kreeg ik een paar vrijstellingen en zodoende kan ik het in twee jaar doen.

Wat vind je van Peizegem?

Het is een leuk klein dorpje, wat op zich niet nieuw is voor mij, Watervliet is ook een klein dorpje (Watervliet is een dorp in de provincie Oost-Vlaanderen en sinds 1977 een deelgemeente van Sint-Laurijs. Het maakt deel uit van het Meetjesland en ligt tegen de Nederlandse grens. Weetje: in de Verenigde Staten liggen ook twee plaatsen met de naam Watervliet, in New York en in Michigan. Beide zijn gesticht door immigranten afkomstig van... Watervliet! NVDR). Wat ik hier wel mis zijn een beenhouwer en een bankautomaat. Ik ben hier wel heel hartelijk ontvangen, mede dankzij Sofie en de toffe meiden van de KAJ. Ook haar ouders zijn heel leuke mensen, evenals haar grootouders trouwens. Haar oma werkt nog en komt ook regelmatig over de vloer. Ze ziet dan meestal wel iets dat moet gedaan worden in de tuin en begint eraan. Ze doet dat heel graag. Het is fijn om zo jonge grootouders te hebben.

En jouw familie woont niet direct bij de deur...

Nee, klopt, we proberen toch om de twee weekends eens naar daar te gaan, maar in realiteit is het eerder om de drie weken. Ik ga graag naar mijn oma. Ze is 94 jaar en woont in een serviceflat. Ze heeft trouwens een boek geschreven, haar levensverhaal zeg maar.

Heb je het gelezen?

Ja hoor, haar verhaal begint in de oorlog, ze beleefde die in haar tienerjaren, van pakweg haar twaalf tot achttien jaar. Ze is met haar familie en hele hebben en houden gevlucht naar Nederland, dat toen nog niet in oorlog was. Toen ze terugkeerden was er niets meer maar ook veel bekenden waren er niet meer. Het moet erg geweest zijn de oorlog te beleven op die leeftijd, dit zijn normaal gezien toch de mooiste jaren van je leven.





Ze heeft dat allemaal heel mooi neergeschreven, het is vooral haar schrijfwijze dat het zo mooi maakt. Terwijl je het leest, is het precies of ze naast je zit en aan het vertellen is. Er zijn geloof ik 200 à 400 exemplaren gedrukt. Iedereen van het dorp wou er wel eentje. Mijn opa was postbode en zij had een kruidenierszaakje en was ook politiek geëngageerd. Als ze iemand kon helpen deed ze dat ook. 'Levensboom' zo heet het boek van mijn oma, Germaine De Reu (zie foto) die in de residentie Helios in Watervliet verblijft. Tot voor enkele jaren woonde ze er samen met mijn opa, Albert. Berke Nuytinck, want zo kenden velen de altijd goedlachse postbode, overleed enkele jaren geleden en mijn oma bleef alleen achter op haar appartementje aan het Stee in Watervliet. "Een mens heeft dan verdriet en moet het verlies verwerken", zei ze. Op een dag zowat, half januari, zat ze op de verpleegster te wachten toen ze plots het idee kreeg om een aantal dingen uit haar leven in een cahiertje te schrijven. Het liep een beetje uit de hand. Elke dag pende ze meer en meer." "Ik heb er veel aan gehad", zegt ze. "Het is een aanrader voor mensen die een verdriet moeten verwerken.

En in je vrije tijd, wat doe je zoal?

Eigenlijk is het superdruk nu. Het basisonderwijs is relatief nieuw voor mij dus ik heb nog veel werk met lesvoorbereidingen en verbeteren van toetsen bijvoorbeeld. Daarnaast vraagt ook de opleiding de nodige aandacht. Eind augustus hebben we mee gefietst met de KWB fietsrally. Het was een heel leuke dag met op het einde nog een verrassing : we hadden een tuinset gewonnen,

dus bij deze bedankt KWB! Verder voetbal ik sinds kort bij VK De Sjoeters, in Opwijk (De Sjoeters zijn actief met 4 ploegen, 2 in competitie in het amateurvoetbal, 1 ploeg recreatief en 1 zaalvoetbalploeg. Klaas speelt in de A ploeg NVDR). Naast de trainingen en de matches ga ik af en toe mee met Sofie naar jeugdhuis Tronk. Zij tapt daar wel eens en dan hou ik haar gezelschap en zo leer ik ook wat jonge mensen kennen. Ik speel regelmatig gezelschapsspelen. Ik spreek dan af met collega's of vrienden en we spelen een spel. Ik speel heel graag Champions of Midgard maar ook Pandemie. Dit laatste is trouwens een heel goed spel voor mensen die niet tegen hun verlies kunnen.

Champions of Midgard (voormalige verdedigers van Nidaros) is een Vikingspel met dobbelstenen waarin spelers de leiders zijn van Viking clans die naar een betoverde Viking-havenstad hebben gereisd om het te helpen verdedigen tegen de dreiging van trollen, draugen, en andere mythologische Noorse dieren. Door deze epische wezens te verslaan, krijgen spelers de glorie en de gunst van de goden. Als het spel eindigt, verdient de speler die de meeste glorie heeft verdiend de titel Jarl en wordt hij herkend als een kampioen van Midgard!

Pandemie is een zogenaamd coöperatief bordspel. Hierbij spelen de spelers mét in plaats van tegen elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De tegenstander is hierbij het spel zelf. De spelers zijn leden van een team dat ten strijde trekt tegen dodelijke ziektes. Het team reist over de hele wereld om de verschillende infecties te bestrijden. De spelers moeten samenwerken. Elke speler moet zijn individuele specialiteiten gebruiken. De klok tikt verder, terwijl de verspreiding van de ziekten steeds sneller gaat. Het doel is de pandemie te stoppen. NVDR).

Klaas, vul aan voor volgende maand: "De Kleine Raak sprak met ..." en waarom

Wel de persoon aan wie ik denk is een geëngageerd persoon die als bestuurslid van een Peizegemse jeugdvereniging het belangrijk vindt jonge mensen samen te brengen.

Kwb kookavond: Feestelijk tafelen!

De kalender van 2017 wordt dunnetjes. Nog enkele weken scheuren en daar zijn de eindejaars- en nieuwjaarsfeesten. Wat zetten we op het menu dit jaar? Eens iets anders dan vorig jaar? Wat lusten onze gasten? Wil je echt scoren in de keuken? Stop dan met bladeren in kookboeken en kom naar de

KWB KOOKAVOND.

Op MAANDAG 4 DECEMBER 2017.

SAMENKOMEN DOEN WE OM 19u45;

WE STARTEN STIPT OM 20u.

Niet zomaar even kijken en wegwezen. Zoals reeds ettelijke jaren zijn we opnieuw te gast in de keuken van onze Sterkok STEFAAN ACKE, Nieuwbaan 121, Peizegem. "Al doende leren we". Iedereen wordt aan het werk gezet. Onder de deskundige leiding van Stefaan maken we samen een schitterend feestmenu.



We pakken weerom uit met een menu om "U" tegen te zeggen:

Aperitiefhapje: HOLLE EN PLATTE OESTERS MET EEN GLAASJE CHAMPAGNE

Voorgerecht: COMPOTE VAN BLOEMKOOI, BLOKJES GEMARINEERDE ZALM EN MASCARPONE MET FIJNE ZALM

Hoofdgerecht: LAMSKROON MET AARDAPPELRÖSTI, SPITSKOOL EN CREME VAN BROCCOLI

Koken kost geld... Maar naast leren wordt het resultaat van onze kookkunst nog dezelfde avond geëvalueerd ! We koppelen het aangename aan het nuttige en zorgen dat ieder van alle gerechten kan proeven. En onze trouwe bezoekers weten het reeds: je hoeft thuis niet te veel te eten, want proevetjes bij Stefaan zijn behoorlijk volumineus. Met passende wijnen inbegrepen is de deelnameprijs 20 EUR.



De 'Kinderkermis van KWB Peizegem' is een uniek concept dat je nergens anders in onze streek terugvindt. Je kan het nog het best vergelijken met een **indoor pretpark met een vleugje Vlaamse kermis**. Al onze attracties zijn door enkele ingenieuze KWB leden uitgedacht en op maat gemaakt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Jaarlijks mogen wij rond de 100 kinderen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden verwelkomen. De deuren gaan open op zaterdag 16 december om 13u45. Stipt om 14u starten wij met een gastoptreden van een goochelaar. Dit jaar verwelkomen we Benjamin met zijn 'Benjamin's Kindershow'. Vanaf 15u opent onze kinderkermis. Niet minder dan 18 attracties staan op de kinderen te wachten. Tijdens het spelen verzamelen de kinderen punten. Benjamin zal tussendoor ware kunstwerkjes creëren met zijn ballonnen. En uiteraard kan onze schminkster niet ontbreken. Op het einde van een toffe namiddag kan ieder kind bovendien één of meerdere leuke prijzen uitkiezen in onze winkel.

De toegang voor kinderen van KWB leden bedraagt 7 Euro en voor niet-leden 10 Euro. Hierin is ook een drankje en zakje friet inbegrepen. De toegang voor ouders en andere begeleiders is gratis. Dit alles is uiteraard niet realiseerbaar dankzij de jarenlange steun van onze vaste sponsors en ongelooflijk veel helpende handen.



www.sybimmo.be



www.dakwerkensarens.be



Kristof Daelemans

**HERMANS
GUNTHER**
Oude metalen



Garage Thomas



Café 't Voske

KWB Peizegem presenteert 16de

Kinderkermis

Za 16 december ~ 13u45-18u

Ons Parochiehuis Peizegem



Wij willen schone kleren!

Op 24 april 2014 stortte het Rana Plaza – complex in Dhaka Bangladesh in. 1129 kledingarbeidsters kwamen om het leven: de grootste ramp ooit in de kledingindustrie.

ONZE KLEDING WORDT DAAR GEMAAKT!

Ondertussen hebben al meer dan 115 westerse merken en modebedrijven die in Bangladesh kleren bestellen een veiligheidsakkoord ondertekend.

Voor de eerste keer erkennen kledingmerken dat zij verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden waarin hun kleren worden gemaakt, ze willen betalen voor veiligere fabrieken en vakbonden toelaten.

Is dit een historische stap naar betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie? In ieder geval beweegt er iets. Vele organisaties waaronder Wereldsolidariteit en KWB grijpen dit momentum aan om de Belgische kledingbedrijven op te roepen om meer **SCHONE KLEREN** in de rekken te hangen. In concreto vragen wij hen te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden, leefbare lonen, vakbondsvrijheid en onafhankelijke controle.

Wil je meer weten over hoe onze kleren in de Aziatische wereld worden vervaardigd?

Hoe de Schone Kleren Campagne hierin verandering wil brengen?

Hoe KWB aan deze campagne meewerkt?

Hoe we als KWB Peizegem ons steentje kunnen bijdragen?

KOM DAN KIJKEN EN LUISTEREN NAAR HET KWB CAFE VAN VRIJDAG 1 DECEMBER 2017 OM 20 UUR IN HET VERGADERCAFE VAN ONS PAROCHIEHUIS.

Met beeld en commentaar willen wij u gedurende deze avond deze actie van Wereldsolidariteit voorstellen.



Ook kwb wil
**SCHONE
KLEREN**

INSPIRATIEDAG BEWEGING.NET BHV EN LEUVEN



UW GELD OF UW LEVEN KAPITAAL ALS DE NIEUWE RELIGIE

“Hebben economen onze theologen vervangen in onze moderne samenleving? Zijn zij diegenen geworden die gaan voorspellen hoe onze toekomst er zal uitzien – of die op z'n minst beweren dat ze dat kunnen? Worden handel en economie als nieuwe goden behandeld? En wat betekent dat voor onze samenleving? Welke spiritualiteit hebben we nodig om de uitwassen van de nieuwe religie van het kapitaal aan te kunnen?”
(citaat Gerrie ter Haar)

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 VAN 9U-13U
ONS HUIS, BURGEMEESTER SERVANCKXPLEIN 18
1932 SINT-STEVENS-WOLUWE.

Inkom: gratis. Graag inschrijven voor 10 november bij marleen.verhassel@beweging.net - 02/557 87 62.

KWB Peizegem bestuur

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98

julien.robberrechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57

a.depotter@telenet.be

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54

vanherpmarc@gmail.com

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15

horiofrancois@skynet.be

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05

stefanvandenvenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60

lucdd1963@gmail.com

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16

hubert.vrijders@skynet.be

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68

gertdeblock63@gmail.com

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10

jguns@telenet.be

Ook hard nodig

Beheer ledenbestand

Stefan Van de Venster

Financiën en verzekeringen

Hubert Vrijders

Lokaal, materiaal, T-shirts

François Horio

Website (www.kwbpeizegem.be)

Tijs Van De Venster, Johan Guns

Kleine Raak

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke en Marc Mertens

Distributie: Marc Van Herp

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen

Badminton op maandag om 20u30 in de sporthal van de tuinbouwschool

Oplossing kruiswoord 257

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	L	I	N	I	M	O	B	I	E	L		C
2	O	U	D	E	R	E	N		N	E	U	R	O
3	U	Z		R	A	N	Z	I	G		I	E	L
4	W	E	R	F		T	I	R	A	D	E		A
5	E	R	I		P	A	N		N	O	R	M	
6	K	N	E	V	E	L		N	G	O		A	I
7	I	E	T		N	E	T	E		S	I	R	E
8	K		M	E	D		I	P	A		C	I	D
9	K	E	U	K	E	N	M	A	C	H	I	N	E
10	E	K	S	E	L		P	L		E	N	E	R
11	R	I		R	A	P	A		N	E	G	R	E
12		P	R	E	A	L	A	B	E	L		E	E
13	B	A	A	N	R	O	N	D	E		I	N	N

Het sleutelwoord van de maand september was:

HINKSTAPSPRONG

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd aan François Le Maire.

Proficiat!