

kleine raak



67 ste jaargang

Nr. 10

November 2024

Uitgiftedatum:

06/12/2024

Oplage: 80

Kinderkermis 14 december



Agenda

- 14 dec Kinderkermis
- 20 dec tot 4 jan Kerststal
- 4 jan Kerststal open door Raak
- 10 jan Nieuwjaarsreceptie

Kermiscultuur

Ik had er nooit bij stilgestaan maar blijkt dat de kermiscultuur zoals we die vandaag kennen een typisch Belgisch Franse aangelegenheid is en wel in die mate dat ze nu door UNESCO werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het blijkt een prachtvoorbeeld te zijn van een regionale volkscultuur die zijn oorsprong kent in de middeleeuwen en tot op vandaag nog steeds zeer populair is. In België vinden jaarlijks 2.000 kermissen plaats per jaar.

Dat het wiskundige vermogen van onze Vlaamse leerlingen elk jaar achteruit gaat weten we al een tijdje maar dat de onderzoekers van Science at te Fair van de Universiteit Antwerpen die dit UNESCO dossier mee hebben voorbereid zo slecht konden tellen is toch bedroevend. Verbijsterd stel ik vast dat onze eigen Kinderkermis niet in de statistieken is opgenomen.

Nochtans leunt onze Kinderkermis veel dichter aan bij het origineel dan de mechanische attracties die vandaag rondtrekken. Vroeger waren kermissen een plek op bij te leren met theatershows en spelletjes die balanceerden tussen magie en wetenschap.

En zeg nu zelf, ook onze spelletjes zijn één en al kindermagie ontsproten uit het brein van enkele KWB-leden die maar niet volwassen willen worden. Jaar na jaar weten ze ons opnieuw te verrassen met een nieuw spelletje. Als je de spelletjes van iets dichter bekijkt zal je onmiddellijk zien dat deze uitvinders zeer bedreven zijn in de mechanisch wetenschappen.

Ik stel voor dat ook Raak Peizegem een dossier indient bij UNESCO om de enige echte Kinderkermiscultuur te laten erkennen als immaterieel erfgoed. Want zeg nu zelf zo iets kunnen we echt niet verloren laten gaan.

Voor diegene die nog twijfelen aan mijn oordeel daag ik uit om zich zaterdag 14 december om 13u45 te begeven naar Ons Parochiehuis waar al voor de 21ste keer de Kinderkermis plaatsvindt. In al die jaren heb ik nog nooit één kind ontgoocheld naar huis zien keren. We hopen dan ook om jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Johan

Kinderkermis

KWB Peizegem presenteert 21ste
Kinderkermis
Za 14 december ~ 13u45-18u
Ons Parochiehuis Peizegem



Nieuwjaarsreceptie



Het bestuur van RAAK Peizegem nodigt jullie allen van harte uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op **vrijdag 10 januari om 20u in Ons Parochiehuis**.

We heffen het glas op een gelukkig en gezond 2025. De avond start met een woordje van de voorzitter en een overzicht van alle geplande activiteiten in 2025. We bieden jullie uiteraard ook een natje en droogje aan.

Kerststal

Het is stilaan een vertrouwd beeld in Peizegem, de Kerststal op de hoek van de Nieuwbaan en het Leireken tijdens de oudejaarsperiode. Dit initiatief van de brouwvereniging Pint & Vriend krijgt ook dit jaar navolging en ook Raak springt op de kar.



De opbrengst wordt verdeeld over de deelnemende Peizegemse verenigingen en 50% van de opbrengst wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar werd er gekozen voor Kodiel, ons allen gekend.

Raak Peizegem neemt de laatste openingsdag, zaterdag 4 januari voor zijn rekening van 11u tot 22u. Iedereen is van harte welkom. Laat dit jullie evenwel niet tegenhouden om al eens vooraf te passeren. De kerststal is iedere dag open van vrijdag 20 december tot en met zaterdag 4 januari.

Hulp gevraagd

De Kinderkermis is elk jaar opnieuw een topactiviteit voor onze Raak-afdeling. Deze komt tot stand dankzij een fantastisch team van onze leden: Patrick, Luc, Daniel, Geert, Gert en Henk. Het opzetten vraagt evenwel ontzettend veel werk en hiervoor zijn we nog op zoek naar helpende handen. Woensdag 11 december om 19u beginnen we eraan. Alle hulp is welkom. Heb je ook zin om zaterdag rond 18u mee helpen af te bouwen ben je ook van harte welkom. Hoe meer handen hoe meer vreugd maar dan is ook alles des te sneller opgeruimd.

Lily's sprokkels

Donkere dagen, wind en regen, laat je niet tegenhouden om naar buiten te gaan!

Herfstkleuren overdag geeft menig mens een blije lach, maar ook de nacht heeft zijn schoonheid en pracht, kijk maar naar de sterren en de maan.

De kleuren en geluiden van de herfst zijn verdwenen, wees gerust die komen na de winter weder.

In het bos ligt er een tapijt van mos en bladeren.

Leuk al die kleuren, heel mooi als decoratie in uw woonkamer.

In de ochtendglorie zie je de zon eens door de bomen gluren, van stralen is geen sprake meer.

En de kale bomen voor het avondrood lieten geen zucht meer horen.

Kerst zal snel voorbij vliegen.

Maria en Jozef gaan terug naar Nazareth en het kindje Jezus zal worden herdacht als "De Messias"

De herders zijn vertrokken en de os en de ezel staan opstal.

De drie wijzen blijven geleerde sterrenkundigen. Hun namen Casper, Melchior en Balthasar zullen nog eeuwen bezongen en herdacht wonder.

En nu is er plaats voor het nieuwe jaar Een nieuw jaar met nieuwe dromen, met prachtige nieuwe kleuren van gloedrood veel liefde en geluk.

Een nieuw jaar staat voor onze deur, de kalenders zijn bezorgd en verkrijgbaar in allerlei uitvoeringen. Klaar om ingevuld te worden en het nieuwe jaar te verwelkomen.

De Nieuwjaarsbrieven zijn geschreven in een mooi schrift, soms met kraaienpoten maar toch leesbaar dat de kleine deugniet met pretoogjes zijn grootouders kan voorlezen.

Spreuken November:

Als het in november "morgens broeit.

Weet dat de storm 'avonds loeit.

November heeft maar dertig dagen, maar dubbel zoveel wind en tegenslagen.

Volg de eerste sneeuw na regen dat houdt een harde winter tegen.

Lidgeld 2025

Ook in 2025 zullen we als Raak Peizegem voor je klaarstaan met een veelzijdig aanbod aan boeiende en leuke (gezins)activiteiten, om te doen waar we als Raakpunt zo goed in zijn: mensen samenbrengen. Onze planning tot en met Juni 2025 vind je verder in dit boekje. We hopen dat ook jij erbij zal zijn om samen met ons plezier te maken, en onze buurt te doen bruisen!

Naast ons activiteitenprogramma ligt er als Raak-lid nog veel meer op je te wachten: het ledenblad Raak Magazine, maandelijkse versie van de Kleine Raak, ledenvoordelen, een goede en uitgebreide verzekering Weinig redenen om géén lid te worden dus.

Om Raak-lid te blijven in 2025 betalen leden 35 euro. Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE55 7755 9596 0644 samen met de vermelding lidgeld 2025 en je naam.

Bedankt om kwb-lid te zijn, én om het te blijven!

Met warme groeten,
het bestuur

Terugblik gezinsweekend Oostende

Naar goede gewoonte trokken we er op 8 november samen op uit voor ons jaarlijkse gezinsweekend. Dit jaar trokken we richting Oostende. Afspraak vrijdagavond om 18u in Vayamundo. Fons had voor ons de mooiste kamers gereserveerd met zicht op zee, al had Patrick tegen zondagavond toch een stijve nek om altijd maar scheef naar zee te staren. We werden onmiddellijk verrast met een zeer lekker buffet. En voor diegene die nog twijfelden aan onze naamsverandering. Ook Fons of zijn ex-collega's van Vayamundo vinden KWB Peizegem net iets te verwarrend. Op naar Raak dan maar.

Onze eerste avond werd afgesloten met een tot in de puntjes verzorgde proeverij. Marleen en Patrick schotelden ons 3 rode wijnen en 3 rode Porto's voor, afgewisseld



met een enkele amuses. Iedereen kreeg daarnaast een infoboekje dat ons meer uitleg verschafte over de verschillende wijnen. De meesten gingen met rode oortjes naar bed, anderen werden zelf wakker met rode ...

Na het ontbijt namen we de tram richting het opleidingsschip de Mercator. Onze gids stond ons al op te wachten aan de kade. Hoewel Bie vooraf bij hoog en laag had beweerd dat ze graag eens in de mast zou kruipen heeft ze hier bij nader inzien toch maar van afgezien. Hoogtevrees? En al snel bleek eens te meer dat sommigen nooit volwassen zullen worden. Wat hebben we zoal geleerd? De Mercator heeft overal ter wereld wel eens voet aan wel gezet en heeft de stoffelijke resten van Pater Damiaan en 2 beelden van het Paaseiland terug meegebracht naar België.

In de namiddag bezochten we de Atlantic Wall in Raversyde. We werden rondgeleid tussen de bunkers die zowel tijdens de eerste als de tweede Wereldoorlog werden bemand door de Duitser. Wat hebben we zoal geleerd? Oostende bleek ook tijdens de 2 wereldoorlogen een vakantieparadijs, althans voor de Duitsers. Vanuit Oostende is nauwelijks een granaat afgeschoten. Nadat we onze weg via honderden meters loopgraven hadden teruggevonden waren we net op tijd terug voor het avondeten. Een mooie dag werd afgesloten met een welverdiende pint of cocktail.

Zondag had Fons voor ons een wandeling uitgestippeld tussen de Oostendse Kreken.

Iedereen kon kiezen tussen 5, 7 of 13 km. Met de stafkaart in de hand trokken we er op uit. Algauw kwamen we de eerste kreken tegen. Een zeer mooi stukje natuur dat je niet onmiddellijk zou verwachten in Oostende. Het middagmaal was voorzien in de Kinderboerderij maar dat bleek eenvoudiger gezegd dan gedaan. Ons vertrouwen in de bewegwijzing was beperkt en het bleek dat de stafkaart ook een achterkant had. Fons werd ervoer een beetje nerveus van maar niet getreurd een hongerige maag is altijd een goede richtingsaanwijzer. Ook in de namiddag liet de bewegwijzing het soms afwijzen maar hier heb ik het vermoeden dat Hubert een niet zo koosjere rol heeft gespeeld. Toch wel toevallig dat we nadat we afweken van het pad onmiddellijk stuitten op een cafeetje?



Maandagochtend bezochten we het centrum van Oostende onder begeleiding van een rasechte Oostendenaar, al bleek al snel dat alle echte Oostendenaars al lang geleden waren uitgemoord nadat ze 3 jaar handen standgehouden tegen het hele Spaanse leger tijdens de 80-jarige oorlog. Het bleek dus maar ne valse te zijn die wel een zeer sappig Oostends dialect sprak. Op deze wijze werd een topweekend afgesloten. De afwezigen hadden ongelijk.



Jaarprogramma t/m juni 2025

4 januari 9-22u – Kerststal (zie meer info in dit boekje)

10 januari 20u – Nieuwjaarsreceptie (Ons Parochiehuis)

7 februari 20u – Praatcafé

Februari (datum nog te bepalen) – Infoavond over vriendschap door Marieanne Verhasselt (Ons Parochiehuis)

7 maart 20u – Praatcafé Cocktailavond (Ons Parochiehuis)

23 maart 10u – Tuinvoormiddag met als thema vergeten groenten (Bij Fons)

Maart (datum nog te bepalen) – bedrijfsbezoek chocolatier Cacaotree

4 april 20u – KWB Quiz (Ons Parochiehuis)

27 april - Wandeltocht Beersel en bezoek Herberg de Oude Pruim

2 mei – Praatcafé (Ons Parochiehuis)

18 mei – Vogelspotting (start aan ons Parochiehuis)

Mei – Daguitstap Femma/KWB naar Dendermonde

13 juni 19u – Barbecue (Ons Parochiehuis)

Prijsvraag mosselvestijn

Het is alweer eventjes geleden maar zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar een mand vol met lekkere producten van de wereldwinkel verloot. De prijsvraag van dit jaar was:

“Wat is het totale gewicht van alle frieten die we dit weekend zullen serveren uitgedrukt in gram?”

Uiteraard waren we op zoek naar het gewicht van de rauwe frieten. We hadden 13 dozen van 10 kg (2 zakken van 5kg) besteld. 3 dozen bleven ongeopend alsook 1 zak van 5 kg frieten. In de zak die was geopend bleef nog 1.242g over. Wat betekent dat we exact 93.758g frieten hebben gebakken.

Proficiat Rob!

WIN EEN MANDVOL PRODUCTEN VAN « WERELDWINKEL »

De winnaar is diegene die een juist antwoord geeft, of zo dicht mogelijk benadert, op volgende vraag:
“Wat is het totale gewicht van alle frieten die we dit weekend zullen serveren uitgedrukt in gram?”

Antwoord: 93.734 gram.

Naam: Moneels Rob

Kruiswoordraadsel 318

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				■				12							■
2		3								■					7
3						■							■		
4			■		1				■		4				
5					■			■		■			■		9
6		■				15	■		11			■			
7				■						■					
8	■			5					14						
9				13	■				■		8	■		16	
10						■								■	
11		■					■					■			
12				■					■		■				
13		17						■					■		
14			18			■		19		■					6
15			■		10										

TREFWOORD:

NAAM:

ADRES :

HORIZONTAAL :

1. Stap – Een auto besturen terwijl men niet goed uitgerust is.
2. Elkaar net niet rakend – Gebroken.
3. Dopheide – Machthebber, Caesar – Lidwoord.
4. Palladium – Zilverpopulier – Ouderwets.
5. Soort fruit – Ingenieur – Landcode van Polen – Tin.
6. Hemellichaam – Honingbij – Koffiekopje.
7. Aanduiding voor opnameknop – Enigszins scheel – Aanvankelijk.
8. Zoektocht naar verboden middelen in sport.
9. Zuid-Amerikaans land – Laagte – Russische rivier – Behorend aan.
10. Amsterdamse dierentuin – Plaats in Venezuela.
11. Voedsel – Land in Azië – Garde.
12. Houding – Spits toelopend – Loot, scheut.
13. Plaaggeest – Handgreep – Uitroep.
14. Vrouwelijk hert – Loot – Gladgeschuurde rotan.
15. Spil – Deelnemer aan de kruistochten.

VERTICAAL :

1. Iemand die zich voorbereidt op noodsituaties – Ind. platbrood.
2. Grond – Rivier in Duitsland – Deel van het oog.
3. Sneeuwlat – Begeleiden.
4. Koersverschil (beurs) – Kikker – Ik weet het niet (op whatsapp).
5. Morsdoekje – Bijbels priester – Hondenras.
6. Chinese maat – Ovaal – Bouwer van de ark.
7. Deel van een schip - Bezoldiging (omgek.) – Soepgroente.
8. Palmvezelstof – Inbegrepen – Nederlandse Spoorwegen.
9. Griekse letter – Munteenheden in Z.-Amerika – Slede – Kleurentelevisie.
10. Vissoort – Verzadigde koolwaterstof.
11. Waarmerken – Voedertrog – Grootmoeder.
12. Werp spel met pijltjes – Daar – Naaldboom.
13. Ambtshalve – Naar binnen gekeerd – Neodymium.
14. Ongraag – Deel van een kachel – Grote uil.
15. Naar wil en naar keuze (spreekwoord).

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, ...) en **bezorg het trefwoord vóór vrijdag 27 december 2024** in de bus bij een bestuurslid, **of mail** het naar: svandevenster@gmail.com

Je kan ook op het invulformulier op **onze website** terecht: <https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak>

KWB Peizegem bestuur

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57

a.depotter@telenet.be

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54

vanherpmarc@gmail.com

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15

horiofrancois@skynet.be

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05

stefanvandenvenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60

lucdd1963@gmail.com

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10

jguns@telenet.be

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27

segers.p@telenet.be

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66

gblock@scarlet.be

Ook hard nodig

Beheer ledenbestand

Stefan Van de Venster

Financiën en verzekeringen

Geert De Block

Lokaal, materiaal, T-shirts

François Horio

Website (www.kwbpeizegem.be)

Tijs Van De Venster, Johan Guns

Kleine Raak

Redactie: Stefan Van de Venster

Distributie: Marc Van Herp

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen

Badminton op maandag om 20u30 in de sporthal van de tuinbouwschool

Fietsen op zondag om 10u aan ons Parochiehuis Peizegem vanaf 1 maart 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	B	U	I	K	S	P	I	E	R	E	N		P	A	D	
2	L	I	B	R	E	T	T	O		T	O	R	E	R	O	
3	I	J	L		O	N		A	S	P	E	R	G	E		O
4	D	I	T	M	A	A	L		A	R	E		N	A	R	
5	E	G	O		T	A	A	R	T		N	I		L	D	
6	B		N	E	O	N		O	O	I		N	O	O	R	
7	O	N	D	E	R	Z	O	E	K	S	T	H	E	M	A	
8	O	G	E	R		E	V	T		L	A	A	N		V	
9	D	O		D	A	T	E		B	A		M	A	T	E	
10	S		G	E	M		R	O	O	M	S		U	R	N	
11	C	L	E	R	U	S		O	K		N	W		U		
12	H	I	T		S	P	O	T		M	O	R	R	I	G	
13	A	N		S	E	R	O		P	U	R	E	E		A	
14	P	A	G	E		E	I	S	E	R		E	C	H	T	
15		C	O	M	P	U	T	E	R	W	E	D	U	W	E	

OPLOSSING KRUISWOORD 317

Het sleutelwoord van de voorbije maand was : **STEMVERWANTSCHAP**

(Is niet verkiezingsgerelateerd, maar wel de overeenkomst van of sterke gelijkenis tussen de stem van twee of meer personen).

Thierry en Kaat mogen de prijs komen afhalen in het volgende praatcafé.

Proficiat!